

Meer dan genoeg

© Marieke Sleurink, 2019

Hoe kan het dat ik 's avonds
binnen tien minuten slaap.
Terwijl mijlen verderop een moeder non-stop waakt
over het kind dat ze voedde met het laatste beetje rijst.
Voor zichzelf heeft ze niets bewaard.

Hoe kan het dat ik klaag
als het miezert of als het hoost.
Terwijl mijlen verderop een meisje uren loopt
voor een paar liter water, de zware kruik op haar hoofd.
Hopelijk staat de put vandaag niet droog.

**Ik ben niet God, maar ik ben ook niet machteloos.
Ik kan meer dan alleen kijken naar een ander in de goot.
Wat kan ik doen met wat Hij mij gegeven heeft?
Het is van mij, maar het blijft gekregen,
meer dan genoeg om van te leven.
Ik hoef niet bang te zijn, dat het mij aan iets ontbreekt.**

Hoe kan het dat ik niet wist
wat ik aan moest doen vandaag.
Terwijl mijlen verderop een gezin wanhopig vraagt
naar schoenen en wat dekens en als het kan een warme jas.
Vluchtend zijn ze alles kwijtgeraakt.

**Ik ben niet God, maar ik ben ook niet machteloos.
Ik kan meer dan alleen kijken naar een ander in de goot.
Wat kan ik doen met wat Hij mij gegeven heeft?
Het is van mij, maar het blijft gekregen,
meer dan genoeg om van te leven.
Ik hoef niet bang te zijn, dat het mij aan iets ontbreekt.**

Deel uit van meer dan genoeg!

En als je niet kan slapen
om het onrecht dat er heerst.
Bid dan dat je zien zult wat je schat op aarde is.

Geniet van wat jou is gegeven, maar deel ook uit
er is genoeg.

Het is van jou, maar het blijft gekregen,
meer dan genoeg om van te leven.

Je hoeft niet bang te zijn, dat het jou aan iets ontbreekt.

Deel uit van meer dan genoeg!